

L
U
S
S
I
L
B
E
S
S
I
L



P
A
A
S
P
O
R
E
T

Paa Sporet af en Storvildtsjæger

Er den berømte Storvildtsjæger van Krüger nu paa Jagt efter at udvide sine kriminelle Jagtmarker, efter at Kaj Olsen har vejet Pladsen fra den Danske Gangstertrone, eller er van Krüger mon selv en jaget Mand? Hele Landet er holdt i en Skruestik af Spænding og Forvirring.

En ny Begyndelse?

Alle lagttagere af den Danske kriminelle Underverden stod maabende tilbage, da et Drama af episke Dimensioner udspillede sig i fuld Offentlighed sidste Foraar. Den legendariske og i vide Kredse berygtede Gangsterkonge Kaj Olsen, ogsaa kendt under det rædselsvækkende Tilnavn Skallesmækkeren, abdicerede fra Forbrydertronen, da han efter en hæsblesende Jagt valgte at kaste sit særlige Kendetegn, den meget genkendelige Bowlerhat, fra sig paa Jorden for dernæst i et næsten melodramatisk Tableau at forlade Danmark i en Flyvemaskine.

Hvad der derefter skete, var ikke mindre overraskende: Den Hollandske Storvildtsjæger Ernst van Krüger, som længe havde været Skallesmækkerens fremmeste Antagonist, gik selvbevidst hen, samlede Bowlerhatten op, og placerede den paa sit eget Hoved. I det Øjeblik var det som om, at resten af Verden stod stille: Havde van Krüger nu kronet sig selv som Konge af det Kriminelle Danmark? BBetød det, at han vilde overtage Skallesmækkerens vidtforenede lyssky Netværk af store og smaa Forbrydelser? Og hvordan vilde det blive for alle Skallesmækkerens mange Samarbejdspartnere og Haandlangere?

Forvirringen blev ikke mindre, da den totale Tavshed kort efter pludselig blev brudt, og Storvildtsjægeren med et var omringet af en større Gruppe militært udseende Mænd med tillukkede Ansigter lagt i aggressive Folder. De raabte, at de kom fra HE (Hærens Efterretningstjeneste, red.), og at de havde Ordre til at anholde van Krüger. Som sagt, saa gjort, de trak Storvildtsjægeren med sig, og kørte ham bort i en mørk Bil.

Ingen, hverken Venner eller Fjender, har siden kunnet sige med nævneværdig Overbevisning, hvad der foregik, og hvor van Krüger blev ført hen. Nogle lader til at mene, at HE længe havde overvaaget Opgøret mellem Kaj Olsen og van Krüger, og at Anholdelsen var en præventiv Foranstaltning for at hindre, at Storvildtsjægeren skulde overtage

Skallesmækkerens gamle Jagtmarker. Andre har antydnet, at det i Virkeligheden var Kaj Olsens tidligere Haandlangere, som havde forklædt sig som HE-Folk, og som paa opportunistisk vis havde benyttet Muligheden for at skaffe en kommende Rivall af Vejen. En helt tredje Teori, der har huseret i de lyssky Kredse, har været, at hele Anholdelsen var orkestreret af van Krüger seelv med det Formaal at faa tid til at trække sig lidt tilbage for at planlægge sit næste Træk, og for samtidigt at skabe et lidt mystisk Røgslør omkring sig. Dette skulde være ud fra Devisen om, at hvis selv HE er efter van Krüger, saa maa han være særdeles magthfuld og farlig.

Spørgsmaalene er fortsat utallige, men Svarene lader desværre til at være deprimerende faa: Ingen ved noget, selv om der gætttes lystigt.

Jagten paa Sandheden

Deres trofaste udsendte Reporter har sat sig for at trænge til Bunds i Sagen for, en Gang for alle, at trække Sandheden om van Krüger frem fra Underverdens dunkle Skygger.

Først henvendte Jeg mig til HEs Hovedkvarter i København for at faa Svar paa, hvor van Krüger var blevet ført hen, og hvorfor han i det hele taget var blevet anholdt. Her blev jeg imidlertid paa ingen Maade klogere. Da Jeg havde fremført mit Ærinde til Kontomedarbejderen i Modtagelsen, kiggede han nervøst ned i Bordet og mumlede dernæst, at han maatte tale med en Overordnet. Da han

kort efter kom tilbage, var Nervøsiteten dog forduftet, og han viste mig direkte til Døren med Ordene, at HE aldrig kan udtale sig om verserende Sager.

Dernæst forsøgte jeg at faa Politiinspektør Kaj Vilstrup, som er Efterforskningsleder i Politiets Efterretningstjeneste Afdeling 5 (i Folkemunde PET-5), i Tale. Jeg fandt ham paa et rodet og næsten mørkelagt Kontor i et Hjørne af Københavns Politigaard. Men da jeg fremlagde mine Spørgsmaal, fik han et vildt Udtryk i Øjnene og begyndte saa at sige Almindeligheder om, at Politiet naturligvis altid er paa Forkant med Kriminaliteten i Danmark, og at jeg som Repræsentant for Pressen ikke skal være bekymret. Han vilde dog ikke, eller kunde maaske ikke, svare paa, hvor van Krüger befinder sig, og hvorfor HE er begyndt at interessere sig for Gangstere fra Danmarks Underverden. I et tydeligt Forsøg paa at aflede mig, begyndte han at fortælle længe og usammenhængende om Politiets nye Tiltag med at indføre Hastighedsbegrænsninger for Motor-køretøjer i de Københavnske Gader. Til sidst maatte jeg give tabt og forlade Politigaarden med uforrettet Sag.

Hvad kan Kajs Folk sige?

Efter mine frugtesløse Besøg hos Ordensmagten besluttede jeg mig for at gribe Sagen anderledes an ved i stedet at forhøre mig i de mere lyssky Kredse. Maaske kunde nogle af Kaj Olsens tidligere Haandlangere fortælle mig, hvem der har overtaget Rollen som deres



Skallesmækkerens tidligere Haandlangere kunne findes i et Lokale i denne Baggaard

(uomtvisteligt kriminelle) Arbejdsgiver, efter at Kaj Olsen har forladt Landet. Er det mon van Krüger, som sidder et Sted og udstikker kriminelle ordrer?

I et nusset Lagerlokale et sted paa Vesterbro fandt Jeg Jærven og Tony Ni-Taa, der er to, notorisk Kriminelle, tidligere Medarbejdere hos Kaj Olsen. Jeg forsøgte at udsørge dem om, hvem de arbejder for nu, hvor Skallesmækken endegyldigt har forladt Landet. Paa trods af deres kriminelle Løbebane var de meget imødekommende. Imidlertid kunde de ikke hjælpe ret meget: De vidste tilsyneladende ikke mere, end at de modtager ordrer fra en ny Chef, som de endnu ikke har mødt, som de ikke kender Navnet paa, og som de tydeligvis er særdeles bange for. De har ikke turdet at stille Spørgsmaal til eller at udfordre den nye Arbejdssituation, da Tony gentagne Gange er blevet truet med, at hans Tilnavn let kan ændres til Otte-Taa eller Syv-Taa!

Lussi Bell helt alene

Efter at have indset, at mit Besøg hos Jærven og Tony Ni-taa ikke kunde bringe nævneværdig Klarhed, besluttede Jeg i stedet at opsøge van Krügers Darling, den underskønne Sangfugl, Lussi Bell. Maaske var hun sammen med ham eller havde i det mindste hørt Nyt fra ham siden Anholdelsen?

Det var en bleg og smerteligt ensom Lussi Bell, som paa en diset Efteraarsdag lukkede mig ind i sin smukke og stilfulde Villa, der ligger tilbagetrukket fra Strandvejen med Udsigt over Øresund. Der var desværre ingen Tvivl om, at hun intet vidste om, hvor van Krüger opholder sig. Hun var dybt ulykkelig over, at hendes store Kærlighed var væk, og at hun intet havde hørt. Hun sagde ogsaa, at hendes Far, der ved Skæbnens lunefulde Ironi er denne Histories Skallesmækker, har presset voldsomt paa for at faa hende til at rejse over til sig i Amerika. Men hun har endnu ikke opgivet Haabet. Jeg maa indrømme, at jeg tro-



Lussi Bells villa

ede paa hendes Fortvivelse. Enten ved hun ingenting om van Krügers Situation, eller ogsaa er hun en forbistret dygtig Skuespiller.

En Sheik i Vildrede

I et foreløbigt sidste Forsøg paa at blive klogere paa Ordnen i den kriminelle Verden aflagde Jeg Audiens hos den Ægyptiske Beduin og Oliesheik Abdul Al-Hassan i hans gigantiske Telt i et Hjørne af Kongens Have. Han har i mange Aar været en af Kaj Olsens vigtigste Handelspartnere, saa Jeg var særdeles nysgerrig paa at høre, hvordan han stiller sig nu, hvor Kaj Olsen er væk, og der maaske er en ny Gangsterkonge paa Tronen.

Al-Hassan var aabenlyst baade nervøs og anspændt paa Grund af den nye Situation. Han mere end antydede, at Samarbejdet med Kaj Olsen er en væsentlig Aarsag til hans nuværende Rigdom, da Kaj har været en fast Aftager af mange af Sheikens Ægyptiske Varer, herunder et enormt antal Tønder med Raaolie. Han lagde dog heller ikke Skjul paa, at han vilde være endog meget interesseret i et fremtidigt Samarbejde med van Krüger.

Hvis ikke det bliver muligt, vil han alvorligt overveje at pakke Teltet og rejse sydpaa.

Min Søgen kommer til at fortsætte Noget er i gære, selvom Ingen kan (eller tør) sige, hvor van Krüger befinder sig. Men om det er Storvildstjægeren, som er paa Vej til at opnaa det totale Herredømme over den Danske Underverden, eller om det er Myndighederne, som en Gang for alle, og under et førsteklases Hemmelighedskræmmeri, vil uskadeliggøre de tilbageværende Forbryderspidser, er endnu for tidligt at sige. De kan dog være ganske forvisset om, at Deres Udsendte fortsat følger Kampen om Underverdenen paa nærmeste Hold. (A.R.N).

Til vore nye Læsere

Kaj Olsen, kaldet "Skallesmækker", har i mange Aar været Leder af en Gruppe Danske Gangstere, der her i 1930'erne har staaet bag bl.a. Spritsmugling, Kunsttyverier og Fremstilling af falske Penge. Jagten paa Skallesmækker er blevet ledet af Politiets Efterretningstjenstes Afdeling 5, (PET5), men har i de senere år ogsaa involveret Jagten på hans Udfordrer til Tronen i den Danske kriminelle Underverden, Ernst van Krüger, blandt Venner kendt som Storzvildstjægeren. Ved flere store Aktioner er det lykkedes Agenterne at fange de fleste Bandemedlemmer, men aldrig selvste Skallesmækker. Ved en Aktion undslap han i sidste Sekund i en ventende Flyvemaskine. Ved en anden Aktion undslap han i en Undervandsbaad for Næsen af Spejderne. Sidste Aar trak Kaj Olsen sig endegyldigt tilbage og valgte at flyve til Amerika. Det har efterladt den samlede Danske kriminelle Underverden i et Tomrum, som maaske staaer over for at blive udfyldt af Storzvildstjægeren.

	Marked 1	Marked 2	Marked 3	Marked 4	Marked 5
1934	10	26	7	5	18
1935	5	14	5	18	21
1936	4	5	16	1	1
1937	14	15	7	5	20

En Oversigt over Sheikens Salg paa forskellige internationale Markeder gennem aarene



WAGADUGOLØBET 2024

Wagadugoløbet er en dyst for rigtige spejderpatruljer på spejderfærdigheder i en spændende handling. Løbet arrangeres af et løbsteam under De Gule Spejdere i Danmark, men løbet er åbent for spejderpatruljer fra andre korps.

Deltag i jagten efter gangsterbossen i "Lussi Bell - Paa Sporet"

- Dato: Fredag den 19. april til søndag den 21. april 2024
Sted: Afvikles et hemmeligt sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
Pris: 300 kroner per deltagende spejder.
Krav: Patruljerne skal bestå af minimum 4 spejdere i alderen fra 12-17 år.
Foropgave: Udleveres straks efter tilmeldingen.
Præmier: Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år. Der er sølvplade til den bedst placerede patrulje.
Tilmelding: Patruljevis tilmelding skal være løbsledelsen i hænde senest 1. april 2024. Tilmelding på mail til rasmusbech@gmail.com. Der er deltagerbegrænsning på 16 patruljer. Tidligere deltagende patruljer har fortrinsret. Resten fordeles efter "først til mølle"-princippet.

Øvrig information vil fremgå af deltagerbrev i starten af april til tilmeldte patruljer. Se også Wagadugo-løbets hjemmeside: www.wagadugo.dk

Wagadugotrofæet

Hjemtages i ét år af vindende patrulje



Sidste års vindere

Muflon, Frederiksborg Trop



DE GULE
SPEJDERE
I DANMARK